

WANDELCLUB



DE MORGENSTOND

HUMBEEK



DECEMBER 2024

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE



Beste clubleden,

Zoals u wellicht reeds heeft vernomen neemt Chris Spinnael eind dit jaar ontslag als voorzitter van onze wandelclub. Wij wensen haar, nogmaals, van harte te bedanken voor de jarenlange inzet. Tevens heeft zij ons beloofd verder te willen meewerken bij onze organisaties en voor De Morgenstond te gaan wandelen.

Met het ontslag van Chris per 01 januari 2025 werd gezocht naar een opvolger om de taak van voorzitter op zich te nemen. Wij hebben die voorzitter gevonden in de persoon van Didier De Sterck, die in de laatste bestuursvergadering unaniem werd verkozen voor deze taak. Met een beperkte kern aan bestuursleden en de hulp van talrijk meehelpende clubleden hopen wij in de toekomst verder aan de uitbouw van onze club te kunnen timmeren. 2026 wordt een zeer belangrijk jaar voor de Morgenstond want dan mag onze wandelclub 50 kaarsjes uitblazen.

Het aflopende jaar was een jaar van records op weergebied (neerslag, temperatuur, uren zonneshijn) kenmerken 2024. Tijd om een balans op te maken. Op alle drie onze wandelorganisaties noteerden wij een lichte stijging qua deelnemersaantallen. De ééndagsbusreizen konden, met uitzondering van de trip naar Eindhout van eind oktober, rekenen op voldoende interesse bij onze leden. De laatste trip naar Sint-Andries Brugge was een mooie afsluiter voor ons programma van 2024.

Voor de meerdaagse reis naar het Gardameer tekenden slechts negentien leden present. Het septemberweekend naar de Vulkaaneifel was dan weer een voltreffer met vierenvestig meereizende Morgenstonders.

Binnen het bestuur werd besloten om voor 2025 geen meerdaagse reis te organiseren. In vervanging wordt, naast het reeds jarenlang bestaande september weekend, een bijkomend weekend in mei of juni op het programma gezet.

Meer nieuws hierover, alsmede over het verdere programma voor 2025 volgt binnenkort.



***De Morgenstond wenst
u en uw familieleden
prettige eindejaarsfeesten en een
gelukkig en vooral gezond 2025
met veel wandelplezier***

Voorwoord van de voorzitter

01 januari 2025

Beste leden van de wandelclub De Morgenstond Humbeek,

Allereerst wil ik jullie allemaal een Gelukkig Nieuwjaar wensen! Moge 2025 gevuld zijn met gezondheid, geluk en vele mooie wandelingen in de natuur.

Met veel plezier schrijf ik jullie deze brief als de nieuwe voorzitter van onze wandelclub. Het is een eer om deze rol op me te nemen en ik kijk ernaar uit om samen met jullie de activiteiten van de club te bevorderen en onze passie voor wandelen te delen.

Voordat we vooruitkijken, wil ik graag een moment nemen om onze voormalige voorzitter te bedanken voor haar inzet.

In het komende jaar willen we samen als bestuur ons programma uitbreiden met diverse wandeltochten en evenementen. Dit biedt ons een geweldige kans om samen van de natuur te genieten en elkaar beter te leren kennen. Jullie inbreng is van groot belang en ik moedig iedereen aan om ideeën en suggesties te delen voor deze wandelingen.

Hou ook onze website in de gaten voor de laatste nieuwtjes en updates over aankomende activiteiten, inclusief de donderdagwandelingen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze club een inspirerende en gezellige plek blijft voor iedereen.

Kom gerust eens wandelen op één van onze wandeltochten.

Tijdens de zomer organiseren we ook elke donderdagavond een wandeling in de omgeving van Humbeek.

Wanneer de dagen korten en het vroeger donker wordt wandelen we op donderdagnamiddag.

Zowel leden als niet-leden zijn welkom op de gratis wandelingen.

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie nieuwe avonturen te beleven dit jaar en blijven genieten van onze gezamenlijke hobby!

Met vriendelijke groet,

Didier De Sterck

Didier.Desterck@telenet.be

0477 87 22 10

Wie ben ik?

Didier, 55 jaar

Mijn echtgenote is Marleen Mensalt

Vader van Thomas (31) en Sara (28).

Woon reeds 34 jaar in Beigem.



Weekend Vulkaaneifel, Duitsland - 20-22/09/2024 - Dag 1

Vrijdag 20 september 2024

Om 7 uur 's ochtends stonden 44 enthousiaste vakantiegangers klaar bij de bus, vol goede moed voor het jaarlijkse weekend met De Morgenstond. De zon begon al voorzichtig door te breken en de sfeer zat er vanaf het begin goed in. Met veel goesting gingen we op weg naar de Vulkaaneifel in Duitsland, een streek vol geschiedenis, natuur en pittoreske dorpen.

Na een korte koffiepauze onderweg, waarbij iedereen even de benen kon strekken en wakker kon worden, reden we door naar onze eerste bestemming: de prachtige Rursee. Deze schilderachtige locatie vormde het decor voor een ontspannende boottocht van anderhalf uur. De zon scheen fel en het dek van de boot was de perfecte plek om te genieten van het schitterende uitzicht over het meer. Met een smakelijke broodjesmaaltijd erbij voelde het als de ideale start van ons weekend. Het water kabbelde rustig onder ons terwijl we genoten van de vredige omgeving en elkaars gezelschap.

Na de boottocht stapten we weer in de bus en reisden we door naar Vogelsang, een indrukwekkende historische plek. Dit voormalige opleidingskamp voor nationaalsocialisten in de Duitse Eifel, vlakbij de Belgische grens, heeft door de jaren heen een bijzondere transformatie doorgemaakt. Nadat België het kamp in handen kreeg en het lange tijd werd gebruikt als oefenterrein voor het leger, is het sinds 2005 opengesteld als museum. Twee Vlaamse gidsen begeleidden ons door het terrein en gaven ons een uitgebreide rondleiding. We hoorden verhalen over de duistere geschiedenis, maar ook over de manier waarop de plek nu symbool staat voor reflectie en educatie. Het was een indrukwekkend bezoek dat stof tot nadenken gaf.

Na de rondleiding konden we op een zonnig terras nagenieten met een fris drankje, wat iedereen goed deed. De gesprekken liepen uiteen van de geschiedenis tot de mooie natuur om ons heen en de relaxte sfeer zorgde voor een glimlach op ieders gezicht.

Aan het einde van de middag was het tijd om door te reizen naar ons hotel, Augustiener in Hillesheim. Eenmaal aangekomen konden we ons even oprispen na de lange dag en vervolgens genieten van een heerlijk avondmaal.

Hoewel sommigen na het eten lekker onder de wol kropen, waren er ook nog enkele mensen die zin hadden in een korte avondwandeling door het charmante Hillesheim en de avond afsloten in een plaatselijk cafeetje met een laatste drankje.

Tegen middernacht gingen we uiteindelijk allemaal ons bed opzoeken, tevreden en voldaan van deze eerste dag. Het belooft een mooi weekend te worden in de Vulkaaneifel!

Zonnige reisgroetjes, Marleen



Weekend Vulkaaneifel, Duitsland - 20-22/09/2024 - Dag 2

Zaterdag 21 september 2024

Na een heerlijke nachtrust en een stevig ontbijt waren we klaar voor de tweede dag van ons avontuur in de Vulkaaneifel. De sfeer zat er meteen goed in toen we om 8u30 uur weer in de bus stapten, op weg naar onze eerste bestemming: Monreal. Dit charmante plaatsje, met zijn idyllische vakwerkhuisen en schilderachtige steegjes, is een echte parel van de Eifel. Het voelde alsof we even terug in de tijd stapten terwijl we door de smalle straatjes wandelden.

We werden verwelkomd door een lokale gids die ons enthousiast meer vertelde over de rijke geschiedenis en bijzondere gebouwen van Monreal. Gelukkig was Erik erbij om de nodige vertalingen te verzorgen, waarvoor iedereen hem dankbaar was. Na de rondleiding was er wat vrije tijd en zochten we een gezellig cafeetje op om te genieten van een kopje koffie, een plaatselijk biertje en de ontspannen sfeer van dit pittoreske dorp.

Na onze pauze stapten we weer in de bus en zetten we koers naar de volgende bestemming: de abdij Maria Laach, gelegen bij de indrukwekkende Laacher See. Deze eeuwenoude abdij, omringd door het groen van de Eifel, is zonder twijfel een van de mooiste kloosters van Duitsland. De rust die deze plek uitstraalde, in combinatie met het adembenemende landschap, liet een diepe indruk achter bij iedereen.

Voor de liefhebbers van wandelen was dit de perfecte kans om de benen te strekken. Een groepje avontuurlijke wandelaars maakte een prachtige tocht van 8,5 kilometer rond de Laacher See. Het was een idyllische wandeling, waarbij de stralende zon ons vergezelde.

Aan het einde van de middag keerden we terug naar ons hotel in Hillesheim om ons even op te frissen en klaar te maken voor het diner. Na een dag vol cultuur, natuur en beweging, smaakte het avondmaal goed. De gezellige gesprekken aan tafel gingen van de indrukwekkende plekken die we hadden bezocht tot de wandelroute rond het meer. De avond sloten we af met een fris drankje in een knus cafeetje in het dorp en uiteindelijk kroop iedereen voldaan onder de wol, vol verwachting voor onze laatste dag in de prachtige Vulkaaneifel.

Warme reisgroetjes,
Marleen



Weekend Vulkaaneifel, Duitsland - 20-22/09/2024 - Dag 3

Zondag 22 september 2024

Na een heerlijk ontbijt en het uitchecken in Hotel Augustiner, vertrokken we om 9:30 uur vol goede moed naar Daun. Dit charmante stadje ligt midden in het unieke vulkanische landschap van de Vulkaaneifel en staat bekend om de prachtige Dauner Maare, drie iconische kratermeren die symbool staan voor de regio. De zon scheen weer volop, wat het perfecte decor bood voor onze laatste dag.

Een deel van onze groep, de zogenaamde 'levensgenieters', besloot het rustig aan te doen en bleef in Daun ronddwalen. De anderen, de avonturiers, gingen met Erik op een pittige wandeling van ongeveer 7,5 kilometer langs de drie meren. De route leidde ons door de adembenemende natuur, met uitzichten op vulkanische landschappen die ons steeds weer wisten te verrassen. Ondanks het warme weer en het klimmen, genoten we volop van de rust en schoonheid van de omgeving.

Na flink wat inspanning bereikten we het dorpje Schalkenmehren, waar een welverdiende pauze op ons wachtte. Hongerig als we waren, zochten we een restaurant op om onze magen te vullen. Echter, ons geduld werd aardig op de proef gesteld door het lange wachten op het eten. Gelukkig konden we het gezellig houden onderling en al snel waren de 'levensgenieters' die in Daun waren gebleven, met de bus gearriveerd om ons op te halen.

Met de hele groep weer compleet, reden we door naar Prüm voor een laatste stop. Hier genoten we op een terras nog van een drankje, waarbij we terugblikten op een fantastisch weekend vol natuur, avontuur en gezelligheid. Rond het eind van de middag begon de terugreis.

Een speciaal dankwoord gaat uit naar iedereen die van dit weekend een groot succes maakte en natuurlijk ook naar het bestuur, die alles zo goed heeft georganiseerd. We kijken nu al uit naar de volgende uitstap!

Laatste reisgroetjes,

Marleen



Cijfergegevens op onze wandelorganisaties :

Wintertocht van zondag 07 januari 2024	1.287	
Midweektocht van woensdag 24 juli 2024	657	
Omloop Parel van Brabant van zondag 08 september 2024		782
Totaal :	2.726	

Best vertegenwoordigde clubs op deze tochten :

1. De Morgenstond Humbeek	203 deelnemers
2. Houthemstappers Steenokkerzeel	144
3. Cracks Wolvertem	137
4. Wandelsport Vlaanderen	115
5. De Slak Leest	75
6. 't Fluitekruid Wolvertem	68
7. Sluisstappers Nieuwenrode	67
8. WSV Schelle	66
9. Ibis Puurs	65
10. Horizon Opwijk	64
11. Parkvrienden Zaventem	62
12. De Kadodders St. Katelijne Waver	56
13. De IJsetrappers Overijse	55
14. Tornado Boortmeerbeek	47
15. Singelwandelaars Strombeek-Bever	46
16. De Vossen Buggenhout	45
17. Opsinjoorke Mechelen	40
18. De Vaartlandstappers Willebroek	39
19. De Schorrestappers	38
20. WVK Puurs	32

Op onze drie wandeltochten kwamen in totaal 371 individuele (niet aangesloten bij een club van Wandelsport Vlaanderen) wandelaars aan de start zijnde 13,6 %.

Busuitstappen met aantal deelnemers :

Zondag 11 februari 2024 naar Westende :	55
Zondag 17 maart 2024 naar Beerse :	44
Zondag 21 april 2024 naar Sint-Truiden :	59
Zondag 26 mei 2024 naar Profondeville :	42
Zondag 23 juni 2024 naar Minderhout :	38
Zondag 18 augustus 2024 naar Sijsele :	38
Zondag 06 oktober 2024 naar De Panne :	37
Zaterdag 26 oktober 2024 naar Eindhout :	21
Zaterdag 21 december 2024 naar Brugge :	59

Op onze Wandel Meedag van 11 november 2024 waren 104 leden aanwezig.

De junireis naar het Gardameer ging door met 19 Morgenstonders terwijl het septemberweekend naar de Vulkaaneifel in Duitsland kon rekenen op 44 clubleden.

Busuitstap-Zondag 06 oktober 2024 naar De Panne

Verslag van deelneemster Mieke:

Op zondag 6 oktober vertrokken 38 Morgenstonders naar De Panne om deel te nemen aan de herfstwandeling van Buencamino vzw Step Forward. Het was prachtig wandelweer, zon, blauwe lucht en een lichte bries.

Een afwisselende wandeling langs het strand, door het natuurreservaat Westhoek, een groot duingebied, met prachtige natuur, bloemen, struiken en weilanden.

We wandelden verder in het "Dune du Perroquet", duingebied tussen De Panne en Bray Dunes met mooie natuur, soms dicht begroeid en enkele bunkers. Na onze lunch wandelden we langs enkele vijvers, krakeelduinen en Calmeynbos terug naar de startplaats.

Rond 16 u keerden we huiswaarts, na een prachtige wandeldag waarvan we allen intens genoten hadden.



Wij verwelkomen als nieuwe leden:

Cornelis Frans
Van de Velde Carine

Rubbens Stefaan

Biesemans Cindy

Collijs Guido
Van den Bloeck Brigitte

Laridon Karel

De Bondt Chris
Wauters Hilde

Cartuyvels Rowena

**De wekelijkse wandelingen op donderdagnamiddag vertrekken in januari van aan de parking van de begraafplaats in Meise, August Van Doorslaerlaan, 93
Start om 13u30, deelname is gratis.
Iedereen van harte welkom.**

Het programma voor 2025 is volop in opbouw. Verdere info volgt binnenkort.

Noteer alvast dat de data van de drie eerste busreizen :

Zaterdag 08 februari 2025 : Houthalen-Helchteren

Zondag 23 maart 2025 : Mesen

Zondag 27 april : Oostduinkerke

Hernieuwing lidkaarten voor 2025

Heeft u uw lidgeld voor volgend jaar nog niet betaald, dan vragen wij u het nodige zo vlug mogelijk te willen doen.

Zoniet wordt verondersteld dat u, spijtig genoeg, niet langer lid wilt blijven van De Morgenstond.

BESTUURSSAMENSTELLING 2025

**Voorzitter : Didier De Sterck, Beigemsesteenweg, 397 te 1852 Beigem
GSM 0477/87.22.10**

Secretaris : René De Donder, Lusweg, 20 te 1851 Humbeek GSM 0473/43.05.38

**Penningmeester : Yvette Meert, Mechelstraat, 25 te 1851 Humbeek
GSM 0475/39.91.97**

**Parkoersmeester : Erik Geeraerts, Kruisstraat, 137 te 1851 Humbeek
GSM 0479/65.14.33**

**Materiaalverantwoordelijke : Mieke De Voght, Dressaertlaan, 77 te 1850 Grimbergen
GSM 0475/65.61.61**

Jaarlijkse Wandel Meedag : maandag 11 november 2024.

Na een grondige overweging van de mogelijkheden besloot het clubbestuur om, op de Wandel Meedag van 11 november, de leden een kaasmaaltijd aan te bieden. Als alternatief voor de kaas werd bijkomend een charcuterieschotel voorzien.

Aan de 201 leden werd een vragenlijst gestuurd om de voorkeuren te kennen. Op deze vragenlijst, waar ook gepeild naar de interesses voor een wandelweekend en een meerdaagse reis, kregen we van 133 leden deze vragenlijst ingevuld teruggestuurd.

Uit de antwoorden konden we opmaken dat 106 Morgenstonders op 11 november van de partij zouden zijn.

De nodige bestellingen van kaas- en charcuterieschotels, van bieren en frisdranken werden gedaan. Voor in namiddag werden bijkomend taarten besteld

Didier zorgde voor een geluidsinstallatie en Marleen voorzag de tafelversieringen.

Maandagmorgen 11 november, om 7u30 tekenden een tiental leden present om de parochiezaal van Zemst-Laar klaar te stomen voor de wandeldag. Vele handen maakten licht werk en in geen tijd was alles klaar om de leden te ontvangen.

Onder leiding van Erik werd om 10u gestart met een gezamenlijke wandeling in Laar. Deze wandeling verliep onder ideale weersomstandigheden.

Rond 11u30 kregen de teruggekeerde wandelaars een aperitief aangeboden. Daarna was het tijd voor de kaas- en charcuterieschotel. De bediening verliep vlotjes. Het eten viel bij iedereen in de smaak. Menige flessen wijn werden gekraakt wat de sfeer zeker ten goede kwam.

Na de speech van de voorzitter, het financieel verslag van de penningmeester, volgde een voorstelling van de nieuwe wandelkledij. Het aantal bestellingen voor deze kledij was het beste bewijs dat we een goede keuze hadden gemaakt. Daarna genoten de Morgenstonders nog van een stukje taart met koffie.

In de late namiddag werd deze ledendag afgesloten. Rond 17u werd het opnieuw rustig in Zemst-Laar, einde van een geslaagde bijeenkomst.



Verlag Wandel Meedag van Wandelclub De Morgenstond

Op 11 november verzamelden de leden van wandelclub De Morgenstond zich in de parochiezaal van Zemst-Laar voor de jaarlijkse Wandel Meedag. Om klokslag 10 uur stonden 106 enthousiaste leden klaar om er samen een gezellige dag van te maken. Na enkele grijze dagen scheen de zon eindelijk weer, wat meteen voor een goed humeur zorgde.

De dag begon met een rustige wandeling van 6 kilometer in de mooie omgeving van Zemst-Laar. Onder het zachte zonnetje genoten alle wandelaars van de frisse lucht en de serene natuur. Er werd onderweg gezellig bijgekletst en de sfeer was ontspannen. De prachtige herfstkleuren gaven de tocht extra charme en maakten de wandeling nog mooier.

Bij terugkomst in de zaal werden we verwelkomd met een feestelijk glaasje cava en een paar smakelijke versnaperingen. Dit werd gevolgd door een mooi buffet van kaas en charcuterie, aangeboden door de club. Er werd volop gesmuld en gezellig gekeuveld. Het was een genereus gebaar van de club en de leden wisten dit dan ook zeer te waarderen.

Om 14 uur begon de algemene vergadering. Onze voorzitter Chris, die vandaag voor het eerst het nieuwe club-T-shirt droeg, sprak ons toe met een kort afscheidswordje. Vervolgens nam Yvette het woord om ons op de hoogte te brengen van het kasverslag, wat zoals steeds helder en informatief was. Ook Didier, ons kersverse bestuurslid, kwam aan het woord en gaf uitleg over de nieuwe clubkledij. Binnenkort zullen veel van onze leden pronken in prachtige nieuwe shirts en vestjes – iets waar we allemaal naar uitkijken!

Voordat de vergadering werd afgesloten, nam Mieke nog even het woord om Chris te bedanken voor haar inzet als voorzitter gedurende de afgelopen zes jaar. Dit was een mooi moment van waardering voor al haar werk: Merci Chris!

De dag werd afgesloten met koffie en taart, waarbij iedereen nog gezellig kon napraten. Er werden plannen gesmeed voor nieuwe wandelingen en uitstapjes en het enthousiasme was voelbaar. We kijken dan ook uit naar onze volgende donderdagnamiddagwandelingen en de aankomende busreizen. Het belooft een prachtig jaar te worden...

Tot binnenkort en onthoud: Wandelen is gezond!

Feestelijke wandelgroetjes, Marleen



21/12/2024 Wandelverslag: Brugge Binnenste Buiten

Zaterdag 21 december 2024 trokken we met De Morgenstond naar Brugge voor een dagje wandelen in kerstsfeer. Om 10 uur vertrokken we met een volle bus en een flinke portie enthousiasme naar het prachtige Brugge. Daar stond de wandeltocht 'Brugge Binnenste Buiten', georganiseerd door de Brugsche Globetrotters, op ons te wachten.

Een kerstspreekje in Brugge

Samen met ons vriendengroepje legden we 19 kilometer af door het historische centrum van Brugge. We genoten van een bijzondere mix: Bruisende pleinen zoals de Grote Markt en 't Zand wisselden af met stille, smalle straatjes waar het authentieke Brugge tot leven kwam. De stad was gehuld in kerstsfeer, met sfeervolle verlichting, kraampjes en feestelijke muziek. We waren op een bepaald moment even het noorden kwijt en misten enkele pijlen om het vooropgestelde parcours te volgen. Geen erg! Uiteindelijk kwamen we weer op het juiste pad.

Bezoek aan 'De Warmste Week'

Op 't Zand brachten we een bezoek aan 'De Warmste Week', de solidariteitsactie van de VRT met als thema "Samen vlammen tegen eenzaamheid". Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor dit mooie initiatief. Deze tussenstop gaf een extra dimensie aan onze wandeling.

Het weer trotseren

De dag begon droog, maar al snel zorgden grijze wolken en regen voor een natte namiddag en avond. Een stevige wind voegde zich erbij en onze paraplu's waren dan ook onmisbaar. Gelukkig viel de temperatuur mee en ondanks het weer bleven we genieten van al het moois dat Brugge te bieden heeft.

Gezellige pauzes en lokale lekkernijen

Tijdens de wandeling maakten we gebruik van de rustposten, die druk bezocht werden door de vele wandelaars. Daarnaast brachten we een bezoek aan enkele gezellige horecazaken, waar we heerlijk aten om weer op krachten te komen. Natuurlijk mochten de lokale biertjes niet ontbreken: een Garre en een Blonde Os stonden op ons menu. Deze typische Brugse smaken maakten de dag compleet.

Een geslaagde uitstap

Ondanks het wisselvallige weer was het een onvergetelijke dag. De combinatie van een fijne stadswandeling, de sfeervolle kerstsfeer en de gezelligheid met vrienden zorgden voor een perfecte uitstap. Moe maar voldaan keerden we 's avonds om 19 uur terug naar huis, met alvast zin in de volgende tocht!

Hartverwarmende kerstgroetjes, Marleen



Wandelkalender 2025

Zoals reeds vroeger aangegeven heeft Wandelsport Vlaanderen beslist om vanaf 2025 geen Walking in Belgium meer uit te geven. Op de site van de federatie Wandelsportvlaanderen.be kan onder de rubriek Wandelen.be de kalender worden opgevraagd. Deze site wordt constant aangepast indien clubs wijzigingen in verband met startplaats of starturen doorgeven.

Maandelijks zal De Morgenstond de leden informeren over de wandelingen die bij burencclubs doorgaan. Uiteraard bent u volledig vrij in de keuze van de verschillende wandeltochten waaraan u wenst deel te nemen.

Heeft u het lidgeld voor 2025 nog niet betaald, doe dan zo vlug mogelijk het nodige. (voor 31 december 2024).

Na betaling wordt uw lidkaart geactiveerd en bent u lid tot en met 31 december 2025. Zeker uw lidkaart niet vergeten mee te nemen (nodig voor de scanning bij de inschrijving op wandelorganisaties van Wandelsport Vlaanderen).

Kalender voor januari 2025 :

**Zondag 05 januari 2025 : Wintertocht te Zemst-Laar
ingericht door onze club De Morgenstond
Start : Parochiezaal van Zemst-Laar
Humbeeksebaan 190
van 08 tot 15u
5-7-12-20 km
alle leden op post**

Zondag 12 januari : Houtheimstappers van 8 tot 15u, 4-8-12-14-16-18-22 km
Parochiezaal Perk, Kampenhoutsesteenweg, 1 te Perk

Zondag 19 januari : Wandelclub Tornado van 7u30 tot 15u; 6-9-15-21-27 km
Zaal Bosuil, Bieststraat,23 te Hever-Schiplaken

De Lustige Wandelaars van 8 tot 15u, 6-11-15-21 km
Zaal Harmonie, Stoofstraat te Merchtem

Wsv Ibis Puurs van 8 tot 15u, 4-6-10-16-21 km
GC De Nestel, Buisstraat, 19c te Sint-Amands

Zondag 26 januari : Cracks Wolvertem van 8 tot 15u, 6-12-18-22 km
School De Zonnebloem, Baudewijnlaan, 26 te Wolvertem

Dinsdag 28 januari : WK Werchter van 7u30 tot 14u, 6-9-12-16-21-25-30 km
Voetbalkantine Wezemaal , Vleugtweg, 26 te Wezemaal

GELUKKIGE VERJAARDAG



Januari :

04 januari : Saelemaekers Denise
08 januari : Van Cutsem Karel
10 januari : Meyer Patrick
11 januari : Horemans Jan
12 januari : Herinckx Jos
13 januari : Beine Robert
14 januari : Rijmenants Hugo
15 januari : Van Rode Laurent en Linssens Paul
17 januari : Louies Hilde
18 januari : Van Lindt Daniël
19 januari : Mensalt Marleen
20 januari : Poeck Clément

21 januari : Doms Davia en Spolspoel Carine
22 januari : Dewispelaere Anita en Neefs Lut
27 januari : Wolfs Alfons
28 januari : De Munck Hedwige
30 januari : Van Campenhout Chantal

Februari :

02 februari : Tiebout Leen
03 februari : Segers Patricia
04 februari : Van Cutsem Annie en Muyltermans Cécile
11 februari : Depaepe Hilde en Bergmans Ingrid
14 februari : Price Michel en De Mesmaeker Carla
15 februari : Kneuts Erwin
16 februari : Van Cappellen Myriam
17 februari : Goossens Jeannot
18 februari : De Wit Jos
22 februari : Verhaeghe Mieke
23 februari : Dierickx Agnes
26 februari : De Greef Liliane en Duhain Agnes



Maart :

01 maart : Van der Wilt Anita
04 maart : Debock Chantal
05 maart : De Prins Anny en Van de Velde Carine
07 maart : De Donder Betty, De Donder Greta en Kestemont Karin
08 maart : Loos Marcel
09 maart : Biesemans Cindy en Didier Jean-Guy
10 maart : Wilkins Steve
12 maart : De Coninck Eddy
19 maart : De Wit Karel
21 maart : De Sterck Didier
24 maart : Scheers Marie-Jeanne
27 maart : Cartuyvels Patrick en Cornelis Frans

