

WANDELCLUB

DE MORGENSTOND



HUMBEEK



DECEMBER 2021

driemaandelijkse uitgave



Beste Morgenstonders,

In het voorlaatste clubblad, van december 2020, werd vooropgesteld dat 2021 opnieuw een zorgeloos, normaal wandeljaar ging worden. Corona zou een vaag tot het verleden behoren pandemie zijn. Wandelen en reizen zou weer volop kunnen. Niets was minder waar. Geregeld stak het coronamonster de kop op, betiteld met, eerste golf, tweede golf, derde golf, vierde golf Hopelijk wordt de coronazee snel rustig en kalm zodat we van verdere coronagolven gespaard blijven.

Gezien de huidige situatie werd nog niet gestart met het opstellen van de activiteitenkalender voor 2022. Enkel de reis naar het Italiaanse Puglia werd reeds geboekt. Carolus, onze reisorganisator, houdt nog enkele plaatsen voor ons in optie. Kandidaten dienen wel vlug te reageren.

Verder hopen wij dat onze wintertocht van 02 januari 2022 kan doorgaan.

Het voorbije jaar werden zowel onze wintertocht, Vlaanderen wandelt lokaal in Humbeek en de midweek-vakantietocht afgelast. Enkel onze Omloop Parel van Brabant van september kon doorgang vinden. Ook onze meerdaagse reis en het weekend naar de Veluwe werden geschrapt. Maar laat ons optimistisch blijven en er op rekenen dat 2022 voor ons heel wat ontspanning en wandelgenot in petto heeft.

De Morgenstond wenst u en uw familie prettige eindejaarsfeesten.

Veel geluk en vooral een goede gezondheid. Ook veel wandelplezier in het komende jaar.



Wij verwelkomen als nieuwe leden van de Morgenstond :

Price Michel
Depaepe Hilde

De Sterck Didier
Airey Michael

Bober Kathleen
Goovaerts Myriam
Jacobs Jana
Steenackers Martine
Wauters Raïssa

Om na te gaan of, ingevolge de coronapandemie, wandeltochten waaraan u wenst deel te nemen al dan niet doorgaan kan u de website van Wandelsport Vlaanderen raadplegen.

In de rubriek Wandelkalender van de website Wandelsportvlaanderen.be vindt u deze info terug.

Vanaf 01 januari 2022 wordt het inschrijfgeld bij wandelorganisaties door onze federatie aangepast.

Het inschrijfgeld voor wandelaars die niet aangesloten zijn bij een erkende wandelclub wordt verhoogd naar 3,00 €. Het is dus zeker van belang dat u uw lidkaart voor scanning aanbiedt bij de inschrijvingstafel van wandeltochten, want voor federatieleden blijft 1,50 € de prijs.

Misschien is dit een stimulans om meer wandelaars te doen overwegen aan te sluiten bij een wandelclub van onze federatie.

De samenwerking met I.V.V. Wordt door Wandelsport Vlaanderen vanaf 01 januari 2022 stopgezet. De afstempeling op de speciale I.V.V. kaart komt daardoor te vervallen.

Ondanks het feit dat voor het tweede jaar op rij, de wandelactiviteiten van onze club op een laag pitje stonden heeft reeds meer dan 85% van onze leden hun lidmaatschap voor 2022 verlengd.

Heeft u uw lidgeld voor 2022 nog niet betaald, dan vragen wij u het nodige zo vlug mogelijk te willen doen.

Zoniet veronderstellen wij dat u, spijtig genoeg, niet langer lid wilt blijven van De Morgenstond.

Recent namen enkele trouwe bestuursleden ontslag. Na jarenlange medewerking binnen het clubbestuur wensen zij het een beetje rustiger aan te doen. Gelukkig blijven zij allemaal lid van onze club en zullen we ze nog regelmatig tegenkomen op onze activiteiten. Alleszins hartelijk bedankt in naam van alle Morgenstonders.

Op de volgende bladzijde vindt u een lijst met de gegevens van de huidige bestuursgroep.

BESTUURSSAMENSTELLING 2022

- Voorzitster : Chris Spinnael
Zijpstraat, 108
1851 Humbeek
GSM 0473/44.46.58
- Secretaris : René De Donder
Lusweg, 20
1851 Humbeek
Tel. 02/269.35.92 GSM 0473/43.05.38
de.morgenstond@gmail.com
- Penningmeester : Yvette Meert
Mechelstraat, 25
1851 Humbeek
Tel. 02/253.17.14 GSM 0475/39.91.97
- Parkoersverantwoordelijke : Erik Geeraerts
Kruisstraat, 137
1851 Humbeek
GSM 0479/65.14.33
- Bestuursleden : Linda Van den Boeck
Lusweg, 8
1851 Humbeek
Tel. 02/269.73.76
- Mieke De Voght
Dressaertlaan, 77
1850 Grimbergen
Tel. 02/252.51.49
-

Ballade van een wandelschoen

Reeds enkele weken lag ik rustig, met mijn linkse tweelingbroer, te pronken in de ruime etalage van een sportwinkel in de Brusselse Nieuwstraat.

Echt een leventje om van te dromen, vooral bij zonneschijn want dan lagen we heerlijk te zonnebaden. Ondertussen liepen er steeds mensen ons uitstalraam voorbij, sommigen ons geen enkele blik gunnend, anderen bleven even, met hun neus aan het vensterglas gedrukt, bewonderend kijken.



Na een tijdje begon dat ons wel te vervelen en verlangden we steeds heviger naar avontuur. Maar niemand van onze bewonderaars leek voldoende geïnteresseerd om ons te kopen. De dagen duurden langer en langer en de nachten waren eindeloos en even donker als onze sombere toekomst.

Eindelijk, op een dag toen we reeds alle hoop hadden opgegeven en ons met ons troosteloos bestaan hadden verzoend, werden we van onze plaats uit de etalage gehaald, gekeurd en gepast en ja hoor, we verdwenen in

een doos en voelden hoe we uit de winkel werden gedragen, een nieuwe thuis tegemoet.

Na een busreis waar geen einde scheen aan te komen kwamen we in onze nieuwe verblijfplaats aan. We werden uitgepakt en opgeborgen in een ruime schoenkast waar, naast ettelijke paren schoenen en laarzen ook een paar versleten wandelschoenen stonden. We belandden juist naast dit paar dat ons van onder zijn bemodderde ogen nieuwsgierig aanstaarde. Wij van onze kant keken deze "clochards" misprijzend en hooghartig aan, zo vuil en versleten ... bah!

De volgende zondag mochten we ons aan de eerste stapjes in de wijde wereld wagen. Een wintertocht bij een wandelclub uit een naburige gemeente was het doel. Voorzichtig werden we aangetrokken door onze baas en dan op stap. Het werd een rustige tocht zonder al te veel drukte, over goede asfaltwegen. Het was droog maar zeer koud, we hielden er flink de tred in zodat de kou ons niet kon deren. Een echte belevenis zo in de vrije natuur rondlopen, ver weg van alle gewoel en lawaai waar we in de Brusselse Nieuwstraat zo moeilijk konden aan wennen.

Terug thuis gebeurde er iets verschrikkelijk met onze collega's wandelschoenen, ze werden zo maar opgepakt en in de vuilbak gedeponneerd. Wij bleven verweesd achter, niet begrijpend waarom onze nieuwe baas zo meedogenloos was geweest met onze burens. Een beetje wroeging om het eerder geuite misprijzen aan deze onfortuinlijke collega's was een domper op onze eerste uitstap.

Na een paar dagen waren we het voorval helemaal vergeten. We genoten ten volle van ons rustig geregeld leventje, door de week verbleven we in onze knusse schoenkast en elke zondag gingen we op stap, door goed maar soms ook door slecht weer en langs modderige paden. Na zo'n tocht werden we extra verzorgd, in een warm sopje werd het vuil van onze zolen en hielen geschrobd waarna we weer voor een week in onze opbergruimte verdwenen. Hier konden we rusten om de volgende zondag weer als nieuw op pad te gaan. Tijdens deze wandelingen ontmoetten we

steeds nieuwe collega's. Het record van deze ontmoetingen werd zeer zeker gevestigd die laatste zondag van april toen vanuit alle hoeken van het Vlaamse land wandelaars werden aangevoerd in een niet ophoudende karavaan van wagens en autocars. Allemaal deelnemers aan het jaarlijks evenement van de wandelsport met name de Nationale Wandeldag. We maakten er kennis met schoeisel in alle maten en kleuren, al dan niet getekend door de vele kilometers die zij reeds onder de zolen geschoven hadden. Het werd een prachtige happening die enkel een beetje bekoeld werd door de modderige paden en veldwegen waar we doorheen moesten. 's Avonds verdwenen we moe maar tevreden in ons warm sopje en dito knusse schoenenkast.

Zo gingen we de zomer tegemoet en werden de wekelijkse tochten qua kilometers langer en langer. Wat wij tijdens deze zorgeloze tijd niet konden vermoeden was dat onze baas zichzelf en ook ons voorbereidde op een andere klassieker, namelijk de Dodentocht in Bornem. Na maandenlange oefentochten kwam augustus er aan en gingen wij onze tocht van zware beproeving tegemoet.

Het begon die vrijdagmiddag toen wij tegen alle gewoontes in uit de kast werden gehaald en extra werden nagekeken alvorens in de sportzak te verdwijnen. Rond 20u liepen we op het kerkplein van Bornem tussen duizenden metgezellen onder een walm van alle mogelijke massagemiddelen. Stipt om 21u stoven alle wandelaars, alsof het een snelheidswedstrijd betrof, weg, de donkere lange nacht in. Het gaf wel een prettig gevoel in de aanvangsfase, lopend tussen een aanmoedigende mensenmassa en overall omringd door wandelaars. Rond 2u in de nacht hield de drukte wat op en hoorden we alleen nog het neerkomen van voetzolen. Binnen werd de situatie ook met het uur slechter, de pijnlijk wordende voeten deden ons bijna stikken in een niet aflatende geur van zweet en ... bloed. Was onze baas misschien toch niet voldoende voorbereid ..? In ieder geval leek hij niet meer in goede doen want we werden zonder meer in plassen en modder gedeponneerd daar waar rondom ons de weg toch veel beter en droger was. Bij het krieken van de dag, gekenmerkt door een schuchter zonnetje, hoopten wij dat met het opkomende licht onze situatie zou verbeteren. We kwamen echter bedrogen uit, de fysieke toestand van onze baas verslechterde zienderogen, hij sleepte zich voort onder intussen een reeks niet aflatende regenbuien. De controleposten deden ons meer kwaad dan goed, we werden uitgetrokken maar vooraleer op adem te komen terug aangesjord en sloffend ging het verder. Nu en dan werden we vergast op het vocht dat rijkelijk uit een of andere blaas vloeide. Zo werd het middag, één, twee, drie uur tot onze baas ineens zijn tred versnelde en alle pijn vergetend de laatste vijfhonderd meter van onze kalvarietocht aflegde om dan krachteloos op een stoel te zinken en ons even wat vrije lucht gunde.

Die avond werden we vuil en nat in onze kast gezet. Het bleek het begin van onze afgang te zijn. Onze wekelijkse uitstappen gingen nog wel door maar ons onderhoud bleek er teveel aan te zijn. We werden steeds vuil en ongewassen opgeborgen. Op zekere dag kregen we spiksplinternieuwe burens die ons, op hun beurt, nu ook enkel misprijzende en hooghartige blikken gunden. En zoals gevreesd belandden we een paar weken later in de vuilnisbak.

René

2021 : Het voorbije jaar in een notedop.

Nu 2021 bijna geschiedenis is kan er even worden teruggeblikt op het voorbije (corona) jaar.

Sinds februari werd het statuut van de Morgenstond gewijzigd van Feitelijke Vereniging in Vzw. Het nodige werd gedaan voor de opname in het Belgisch Staatsblad.

Op wandelgebied had het jaar veel minder te bieden dan wat wij als verwende stappers gewoon waren.

Een steeds terugkerende boodschap was “annulatie”.

2020 was nog maar net voorbij of opeenvolgende coronagolven zorgden voor een nooit geziene beperking van sociale, culturele en sportieve evenementen.

Zo kon onze jaarlijkse wintertocht van begin januari voor het eerst in de club-geschiedenis niet doorgaan. Hiervoor werd gezocht naar een alternatief dat wij de wandelaars konden aanbieden.

Er werd aanvang gemaakt met een nieuw soort wandelaanbod. Over permanent afgepijldde omlopen konden de wandelaars hun hobby verder uitoefenen. Een start- of rustpost werd niet voorzien evenmin als een bepaald startuur. Deelnemers konden vrij vertrekken op een door hun uitgekozen dag. Er was geen inschrijving voorzien en deelname was gratis. Om de drie à vier weken werden nieuwe omlopen uitgepijld. Zo leerden de deelnemers niet alleen Humbeek maar ook Zemst-Laar, Beigem en omstreken beter kennen. Deze nieuwe vorm kende een bevredigend succes, de reacties waren zeer positief.

Vanaf de zomer waren er gezamenlijke wandelingen op donderdag.

De zomerreis naar het Italiaanse Puglia en het septemberweekend naar de Nederlandse Veluwe werden uitgesteld.

Nadat nog twee van onze organisaties werden geannuleerd met name “Vlaanderen wandelt lokaal in Humbeek” en onze “Vakantie-Midweektocht” van juli kon de “Omloop Parel van Brabantg” tegen de verwachtingen in toch doorgang vinden.

Met inachtnaam van de corona maatregelen (aparte in- en uitgang, het voorzien van handzeep en ontsmettingsmateriaal, het gebruik van mondklappers en de bediening aan tafel) werden de wandelaars (meer dan 700 in totaal) in de Parochiezaal van Humbeek ontvangen. Het gunstige weer zorgde er voor dat de inschrijving en scanning buiten op de parking kon worden gedaan.

Ook onze Wandel Meedag van donderdag 11 november kon doorgaan. Een 100-tal leden maakten een wandeling doorheen landelijk Zemst-Laar. Na een apéritief en een lichte maaltijd (gehaktbrood met krieken) werd rustig bijgepraat door de Morgenstonders die elkaar het afgelopen jaar maar weinig hadden gezien. Nadien nam de voorzitter Chris het woord en bedankte zij in naam van de club de ontslagnemende bestuursleden voor hun jarenlange inzet. Liliane, Josee, Angèle, Davina en Alex werden tevens met een geschenk bedacht. Nadien gaf Yvette een overzicht van de financiële toestand. Het was een voorlopig afsluiten van de clubactiviteiten want ondertussen zorgde de zoveelste coronagolf er voor dat de meeste wandeltochten werden geschrapt. Ook de geplande busuitstap naar Leuven van 11 december kon om diezelfde reden niet doorgaan.

Het belet ons niet hoopvol uit te kijken naar 2022.

Wandelkalender 2022

In ons driemaandelijks clubblad wordt een kalender opgenomen.

Gelet op de huidige coronaproblematiek is deze kalender onder voorbehoud van een gunstige evolutie.

We geven hier een beperkt aanbod van de vele wandelmogelijkheden die door diverse clubs over gans België (en daarbuiten) worden aangeboden.

Hierbij wordt in belangrijke mate rekening gehouden met de tochten ingericht door onze burencclubs.

Immers, in de mate dat Morgenstonders deelnemen aan deze tochten zullen ook wij van deze clubs wandelaars op onze wandelingen mogen begroeten.

Uiteraard bent u volledig vrij in de keuze van de verschillende wandeltochten waaraan u wenst deel te nemen.

Zeker uw lidkaart niet vergeten mee te nemen (nodig voor de scanning bij de inschrijving). Zorg er voor dat uw lidgeld voor 2022 is betaald. Zoniet zal uw lidkaart niet kunnen worden gescand en betaald u bij inschrijving 3,00 € in plaats van 1,50 €.

Alvast veel wandelplezier toegewenst !!!

Wandelkalender voor januari 2022

**Zondag 02 januari : Wintertocht te Zemst-Laar
ingericht door onze club De Morgenstond
Start : Parochiezaal van Zemst-Laar
van 7u tot 15u
5-7-14-20 Km
alle leden op post**

Zaterdag 08 januari : Houthemstappers van 8 tot 15, 5-10-13-15-18-20 Km
Parochiezaal Perk, Kampenhoutsesteenweg,1 te Perk

Zondag 09 januari : Wsv Ibis Puurs van 8 tot 15u, 4-6-10-16-21 Km
JOC Wijlzand, Fortbaan,9 te Puurs

Zondag 16 januari : Wandelclub Tornado van 7u30 tot 15u, 6-9-13-15-21-27 Km
Zaal Bosuil, Bieststraat 233 te Hever-Schiplaken

Lustige Wandelaars van 8 tot 15u, 5-10-15-20 Km
Parochiezaal Vijverdal, Kerkstraat te Merchtem

- Zaterdag 22 januari : IJsetrappers van 7 tot 15u, 4-7-12-18-25 Km
Den Elzas, Elzasstraat, 19 te Huldenberg
- Zondag 23 januari : Wsv Neteland Duffel van 7u30 tot 15u, 7-14-21 Km
Parochiezaal, Leo Kempnaersstraat, 16 te Schriek
- Den Engel Leuven van 7u30 tot 15u, 5-10-15-20 Km
Roosenberg, Maurits Noëstraat, 13 te Oud-Heverlee
- Dinsdag 25 januari : WK Werchter van 7u30 tot 14u, 6-13-21-27 Km
Voetbalkantine Wezemaal, Vleugtweg 26 te Wezemaal
- Zondag 30 januari : Cracks Wolvertem van 8 tot 15u, 6-12-18-22 Km
School De Zonnebloem, Baudewijnlaan 26 te Wolvertem
-

Wandelkalender voor februari 2022

- Dinsdag 01 februari : WSC Langdorp van 7 tot 15u, 4-8-12-16-20-28 Km
Parochiecentrum, Kerkstraat, 3 te Begijnendijk
- Zondag 06 februari : WSP Heverlee van 7u30 tot 15u, 5-8-13-16-20-25 Km
H. Hartinstituut, Naamsesteenweg, 355 te Heverlee
- Ibis Puurs van 8 tot 15u, 6-9-12-16-21 Km
Zaal Sint-Stefaan, Broekstraat, 22 te Lippelo
- Zaterdag 12 februari : Horizon Opwijk van 7u30 tot 15u, 5-10-15-21 Km
Zaal Familieheem, Kerseveldmeers, 2 te Opwijk
- Zondag 13 februari : De Lachende Klomp van 7 tot 15u, 6-10-15-21-30 Km
School Baken, Eekhoornstraat, 1 te Sint-Niklaas
- Donderdag 17 februari : De Bollekens van 7 tot 15u, 4-6-7-9-10-20 Km
Feestzaal Meubelen Verhaegen, Grote Baan, 115 te Betekom
- Zaterdag 19 februari : WSV Baasrode van 7u30 tot 15u, 5-9-12-16-21-26 Km
Gemeenteschool De Schakel, Molenberg, 9 te Baasrode
- Zondag 20 februari : De Witloofstappers van 7 tot 15u, 6-10-14-20-25-32 Km
Sporthal Berg, Torfbroeklaan, 25 te Kampenhout-Berg

Denderklokjes Lebbeke van 7u30 tot 15u, 6-12-18-22 Km
Ontmoetingscentrum, Schoolstraat,2 te Wieze

Zondag 27 februari : De Sluisstappers van 7 tot 15u, 6-12-18-24-35 Km
Sint-Theresiacollege, Veldstraat,11 te Kapelle-op-den-Bos

Wandelkalender voor maart 2022

Zaterdag 05 maart : 't Fluitekruid Wolvertem van 7u30 tot 15u, 6-12-18 Km
Fusieschool, Hoogstraat,40 te Wolvertem

Zondag 06 maart : Houtheimstappers van 7u30 tot 15u, 4-7-9-12-13-16-19-25 Km
School Go Spectrum, Tiendeschuurstraat,17 te Kampenhout

Woensdag 09 maart : Kwik Bornem van 08 tot 15u, 4-6-8-10-12-14-18 Km
Zaal Kloosterheide, Kloosterstraat, 89 te Bornem

Zaterdag 12 maart : Singelwandelaars van 7u30 tot 15u, 7-9-12 Km
Zaal Zevensterre, Zevensterre te Beigem

Zondag 13 maart : De Hopbelletjes van 7u30 tot 15u, 4-8-12-16-20 Km
Basisschool De Boot, Heiveld, 61 te Opwijk

Zondag 20 maart : Vreugdestappers Huldenberg van 07 tot 15u, 3-6-10-13-18-20-
26-30 Km Sporthal De Steenberg, Spechtenlaan,8 te Tervuren

Zaterdag 26 maart : De Pajotten Hekelgem van 7u30 tot 15u, 4-7-9-14-21 Km
Zaal De Kluis, Kapelleweide, 13 te Pamel

De Kleitrappers van 08 tot 15u, 4-7-13-18-22 Km
Lokaal De Kleitrappers, Korte Veerstraat te Terhagen

Zondag 27 maart : Opsinjoorke Mechelen van 08 tot 15u, 4-8-12-15-20-28 Km
Centrum De Schijf, Lijsterstraat, 2 te Mechelen

De Vossen Buggenhout van 7u30 tot 15u, 6-10-16-21 Km
Basisschool 't Sprinkhaantje, Collegestraat, 1 te Buggenhout
